

John Wesley Hardin (outlaw)

Outlaw John Wesley Hardin, geboren in Bonham, Texas in 1853, zou een van de beroemdste gunmen worden uit de geschiedenis van het Wilde Westen.

Van hem wordt wel gezegd dat hij 30 tot 40 man heeft omgelegd, een-

tje gewoon omdat hij snurkte.

Hij komt uit een vooraanstaande familie in de strijd voor onafhankelijkheid voor Texas. Een



familielid, judge William Hardin, was lid van het Congres van Texas. John Wesley Hardin zelf was de zoon van een dominee (Methodisten Kerk). Toen hij elf was begonnen de moeilijkheden: hij stak een andere jongen neer. In 1868, hij was toen 15, vermoordde hij een ex-slaaf en legde hij een hinderlaag aan voor drie soldaten die hem wilden arresteren.

In 1869 maakte hij ruzie bij het kaarten en schoot de ander neer. Daarna volgde een circusartiest. In

dezelfde maand nog iemand omdat die hem wilde beroven. In 1871 ook nog 2 mannen bij het kaarten en een indiaan ("gewoon om een beetje te oefenen"). In Abilene, doodde hij Juan Bideno die een van zijn vrienden neer had geschoten. Later dat jaar liep hij op twee politieagenten toe die naar hem op zoek waren, schoot de ene neer en verwondde de andere. In Trinity City, Texas, Hardin raakte hij zelf gewond in een gevecht (zijn tegenstander ons de dood) en toen hij nog aan het herstellen was, beslopen een paar politiemensen hem en losten schoten in de richting van de kamer waar hij lag. Hij raakte daarbij wel weer gewond maar de agenten dropen af, weggejaagd door de intensiteit van zijn geweervuur.

Het volgend jaar, 1873, nam het aantal mensen dat hij vermoord had nog verder toe en in 1874 (op zijn 21e verjaardag) kreeg hij weer eens ruzie. Dit keer kwam het tot een shoot-out tussen hem en de deputy sheriff Charles Webb, die John Wesley Hardin wel verwondde maar zelf dood achterbleef. Toen werd er een beloning van \$4000 "Dead or Alive" op zijn hoofd uitgelooft. Hij veranderde zijn naam in "J.H. Swain Jr.", en bracht 3 rustige jaren als zakenman door in Florida met zijn vrouw

Dick van Altena

Zomertips

*Zondag 15 juli ALMEN Mu-
zikale boottocht met Dick
van Altena 14.30-18.30 uur*

*Zondag 29 juli NIJMEGEN
Hortus (Overkapt terras),
Dick van Altena 14.30 uur*

*Zaterdag 25 augustus
SLIJK-EWIJK 15e Dick's
Picknick 17.00 uur*

*Zondag 26 augustus SLIJK-
EWIJK 15e Dick's Picknick
14.00 uur*

*Voor meer info zie agenda
op*

www.dickvanaltena.com



en dochter. Tot 1877. Hij was toen per trein vanuit Alabama op weg naar huis, toen de Texas Rangers hem in de gaten kregen.

Hardin herkende de Rangers en wide zijn pistool trekken, maar die bleef tussen zijn bretels steken. Zijn jonge vriend vuurde maar miste en vond zelf de dood. Hardin werd met een pistool bewusteloos geslagen en overgebracht naar een gevangenis in Texas. Daar ging hij rechten studeren. In 1894 kwam hij vrij en verhuisde hij eerst naar Gonzales en toen naar El Paso, Texas. Maar zijn problemen, met John Selman, een peace officer, waren nog niet over. Zij beschuldigden en bedreigden elkaar en op een dag liep die oudere Selman van achteren op Hardin toe. Die was net gaten in dobbelstenen aan het schieten. Selman schoot hem pardoos in zijn achterhoofd. Hardin had geen enkele kans gehad om terug te schieten en zo eindigde plotseling het leven en de loopbaan van een van de meest gevreesde gunmen uit het oude Wilde Westen.

