

Wild West Outlaws en Lawmen Jesse & Frank James

Jesse en Frank James, bekend als de *gebroeders James*, waren twee van de bekendste outlaws in



de tijd van de American west.

Ze kwamen oorspronkelijk uit Missouri.

Frank

leefde van *1843 tot 1915* en Jesse van *1847 tot 1882*.

Ze maakten carrière als rovers en moordenaars. De broers James kozen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog de zijde van de zuidelijke staten. Frank voegde zich bij de guerrillabende van William *Clarke Quantrill*, bekend als de Quantrill's Raiders.

Zij opereerden in het grensgebied van Kansas en Missouri. Daar leerde Frank toen Cole Younger kennen. Jesse, ondertussen, ging

bij de Rebels van "Bloody Bill" Anderson. Beide groepen voerden overvallen uit op steden die tegen de slavernij waren en op soldaten van de Union (de Noorderlingen). De ervaring die ze tijdens deze overvallen opdeden gebruikten ze later tijdens hun overvallen, het werden de kenmerken van het werk van hun bendes.

Jesse raakte ernstig gewond in een gevecht met de Union troops. Toen hij eenmaal hersteld was, deden hij en Frank op 13 februari 1866 een overval op een bank in Liberty, Missouri en daarbij kwam een onschuldig slachtoffer te overlijden. Cole Younger voegde zich samen met een paar van zijn broers bij de James boys en zo ontstond de James Gang. Zij gingen door met het beroven van banken, van Iowa tot *Alabama en Texas*, en in 1873 begonnen ze ook treinen te beroven. Al eerder waren ze begonnen met het beroven van postkoetsen, winkels en gewone mensen.

De bende werd als snel tot een geliefd onderwerp voor verhalen

vertellers, die hen neerzetten als volkshelden. De lezers van deze avonturenromans smulden ervan. Ze wonnen de sympathie van het grote publiek toen detectives van Pinkerton probeerden om hen te arresteren en een bom gooiden naar het huis van hun moeder. De ontploffing rukte haar arm eraf en doodde Jesse's 8 jaar oude jongere halfbroer.

In september 1876 probeerden ze de *First National Bank van Northfield, Minnesota* te overvallen. Dit liep uit op een regelrechte ramp en Cole, Jim en Bob Younger werden alle drie opgepakt en kregen levenslang. De gebroeders *James* ontsnapten.

Ze doken drie jaar lang onder in *Nashville, Tennessee* en werden daarna weer actief met een nieuwe bende. Hun eerste hit was in oktober 1879, toen ze bij *Glendale, Missouri* een trein overvielen. Na nog meer moorden en roofovervallen werd er een prijs van \$5,000 op hun hoofd gezet.

Het bendelid *Robert Ford* kreeg het aan de stok met Jesse en schoot hem op 3 april 1882 door het hoofd, toen die thuis op een stoel stond om een plaat op te hangen. Maanden later gaf Frank zichzelf over aan de autoriteiten. Maar in drie rechtszaken aangespannen wegens diefstal en moord werd hij vrijgesproken en bleef een vrij man. Hij woonde op de boerderij van de familie tot 1915 en stierf toen in dezelfde kamer waarin hij ook geboren was.
