

Outlaw Henry Starr

Hij was een van de meest beruchte bankrovers van het oude westen. In zijn autobiografie ver-



heerlijkte hij zichzelf nog al, maar hij legde de oorzaak wel bij zichzelf, niet bij anderen. Hij

noemde het zijn 'zelf gekozen levensweg'. Starr bracht maar liefst 18 jaar door in de gevangenis en gedroeg zich daar bijna altijd als een model gevangene.

Zijn eerste bank beroofde Starr in 1893 en in al die jaren daarna heeft hij maar één persoon gedood, en zelfs dat weten we nog niet eens zeker. Starr werd tot de strop veroordeelde door "hanging judge" Parker, maar ging in hoger beroep en kreeg uiteindelijk maar 3 jaar. Zijn moeder schreef nog een verzoek tot gratie / strafvermindering aan President Teddy Roosevelt, omdat een familielid van Starr diende bij de Rough Riders in Cuba. Op dat moment koos Starr weer voor het rechte pad en hij trouwde. Maar hij werd nog gezocht in de staat Arkansas in verband met een oude bankoverval en ze vroegen

zijn uitlevering. Dus Starr sloot zich aan bij Kid Wilson en overviel nog een paar banken. Hij werd gepakt en moest weer voor 4 jaar het gevang in. Toen hij vrijkwam ging hij gewoon door, nog 14 overvallen.

In 1915 probeerde hij een bank te beroven in Stroud, Oklahoma, raakte gewond (door een teenager) en werd gepakt. Weer verdween hij achter de tralies. Toen hij weer vrij kwam speelde hij zichzelf in een film. In 1920, ja hoor, ging hij opnieuw banken beroven. In Arkansas hadden ze bij de People's National Bank een schutter verborgen in de kluis en terwijl hij het geld uit de safe haalde schoot W.J. Myers hem neer. Vier dagen later overleed Starr, op 22 februari 1921.

John Oates

Je zou Out Of Touch moeten zijn om je niet bewust te zijn



van het verbazingwekkende traject van deze kerel de top van de pops en dan terug naar zijn volkswortels. Hij komt met een boeiend nieuw album van traditionele deuntjes genaamd Arkansas.

<http://johnoates.com/>