

Outlaw : Frank Stillwell

(1856 - 20 maart 1882)



Frank C. Stillwell, ook wel met dubbele I: "Stillwell", was vooral bekend als Outlaw, ook al was hij een tijdje deputy sheriff in

the Old West. Hij was de broer van de beroemde Indian fighter en scout, Simpson Everett "Comanche-ij" Stilwell en groeide op in Kansas City. Hij zou ook in Iowa City, geboren kunnen zijn, net als zijn broer Jack.

We weten maar heel weinig over de jaren van zijn jeugd. Zijn naam komt kennelijk voor in akten uit 1877 van de staat Arizona. Daar trok hij rond met zijn broer Jack. We weten dat hij op 18 oktober 1877 een zekere Jesus Bega neergeschoten heeft bij Miller's ranch (bij Prescott, Arizona Territory). Hij werd vrijgesproken omdat het zelfverdediging was geweest.

Hij werkte als voerman voor C.H. "Ham" Light (die voor hem zou getuigen in de zaak O.K. Corral en die een significant bedrag bijdroeg voor de borgsom die nodig was toen Frank niet veel later beschuldigd werd van een overval op een postkoets. Frank werkte ook als mijnwerker in Mojave Co. Tevens bezat hij een aantal mijnen en ondernemingen in Charleston, zoals een saloon, een grossiersbedrijf in sterke drank, een postkoets-lijn, een paarden verhuurbedrijf. Hij werd eigenaar van een aantal mijnen in buurt van Bisbee area en was de partner van Pete Spence in de exploitatie van een saloon in Bisbee.

Bij de volkstelling van 1880 liet hij noteren dat hij toen 24 jaar was. Hierdoor wordt zijn geboortjaar geschat op 1856. Hij zelf zegt dus dat hij in Charleston woonde en dat hij zijn geld verdiende met het verhuren van paarden. Maar tevens dat hij geboren is in Texas.

Deputy Sheriff

Stillwell was een van de eerste deputy sheriffs onder Johnny Behan in Arizona, hij werd benoemd in april 1881. Hij werd echter in augustus

ontslagen wegens "rommelen met de boeken". Dat was de maand waarin de Bisbee roverval plaats vond, waarvan Stilwell later beschuldigd werd. Aangezien de deputies van Behan betrokken waren bij het innen van belastingen (bijv de gemeentelijke vermogensbelasting die geheven werd op ander andere het vee), zou het weleens kunnen zijn dat er met het geïnde belasting geld gerommeld werd.

Postkoets overval

Stilwell werd samen met Pete Spence opgepakt voor de Bisbee postkoets overval van 8 september 1881. Zij werden gearresteerd door een gecombineerde posse van federalen en mannen van de sheriff,. Onder de federalen bevond zich de bekende Wyatt Earp (deze verving zijn broer die voor de federal government werkte) en Behan's deputy Billy Breakenridge. Deze arrestatie was een van de gebeurtenissen die leidden tot de clash tussen de Earps en de Clantons en McLaurys van O.K. Corral.

Veroordeeld voor dit misdrijf ging Stilwell het gevang van Tucson in. Hij werd hij door Virgil Earp ook

nog beschuldigd van het blokkeren van een postlevering tijdens deze overval en dat is een federal crime. Hij werd echter snel vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Morgan Earp

Stilwell speelde een prominente rol in de gebeurtenissen die na de rofoverval volgden en die leidden tot de Gunfight at the OK Corral. Ook zat hij mogelijk achter de poging om Morgan Earp te vermoorden. In officiële documenten werd hij beschreven als de man achter die poging tot moord. Dit was gebaseerd op de verklaring van de vrouw van zijn vriend Pete Spence. Wyatt Earp beschouwde Stilwell, samen met Ike Clanton, als de hoofdverdachte in deze moordzaak.

Moord

In de nacht van 20 maart 1882, tijdens de Earp Vendetta reis en nadat Virgil Earp en familieleden op de trein naar California gezet hadden, toen lokten Wyatt Earp, Warren Earp, Doc Holliday en wat extra krachten de trein in een station dat ze omsingeld hadden. Toen bleek dat die hem voor waren geweest en zij hadden hem, Frank, in een hin-

derlaag gelokt, niet andersom. Stilwell was er echter niet bij, hij was om nog onbekende redenen in Tucson met Ike Clanton. Canton zou later zeggen dat Stilwell ook weer wist dat de Earps door Tucson zouden reizen. Daarom is het nog steeds onduidelijk waarom Stilwell toch naar dit station kwam, hetzij dan met kwade bedoelingen!?

In 1926 probeerde Wyatt met de hulp van John H. Flood) zijn autobiografie te schrijven waarin hij zegt dat Stilwell en Clanton gezien waren met hun wapens op een open wagon op het stationsterrein, kennelijk met de bedoeling om Virgil neer te schieten. Beide heren renden er van door toen ze de goed bewapende mannen van Earp zagen. Stilwell liet zijn wapen vallen en probeerde onder dekking van de duisternis nog te ontsnappen, maar struikelde en Wyatt kon hem zodoende inhalen en schoot hem van dichtbij tussen de ribben. Dood. Stilwell had tevergeefs nog geprobeerd Earp's pistool vast te pakken. De lijkschouwing echter toont dat nog anderen ook op Stilwell geschoten hebben. Getuigen hadden slechts mannen met wapens zien

lopen door het donkere emplacement. Het lichaam van Stilwell werd de volgende ochtend gevonden bij de spoorrails, vol kogels. Hoewel alle vijf de mannen van Earp aangeklaagd werden voor moord, werd niemand veroordeeld, met het argument dat de slachtoffers zich verzet hadden tegen hun arrestatie.

Stilwell werd aanvankelijk begraven op het oude Tucson City kerkhof, maar toen dit kerkhof verhuisd moest worden, werden de meeste resten in een massagraf bijgelegd in het Evergreen Cemetery in Tucson. Ook de zijne.

