

Wild West Outlaws en Lawmen: Doc Holliday

John Henry "Doc Holliday" was een gokker, een gunman en een trouwe



vriend van Wyatt Earp. Hij werd in 1851 in Georgia geboren en ze zeggen dat hij rond 1872 als tandarts afstu-

deerde in Pennsylvania of Maryland. Een korte tijd had hij tandartsenpraktijken in Atlanta en in Griffin, Georgia. Begin 1870 werd hij ziek en die hoest is hij niet meer kwijtgeraakt, tbc. Ook zijn moeder was aan tbc overleden. In 1873 trok hij naar het westen, waar het klimaat droger was.

Toen werkte hij in Dallas, Texas. Hij ging weer poker en faro spelen en door dit gokken en drinken raakte hij verzeild in een aantal gunfights. Op een gegeven moment werd hij verdacht van een overval op een postkoets, het overvallen van een trein en het vermoorden van een bartender in Las Vegas. Doc Holliday verhuisde naar Tombstone en sloot zich aan bij Wyatt Earp. Het

verhaal gaat dat Doc Earp's leven gered heeft in Dodge City door het voor hem op te nemen in een gevecht met cowboys. Holliday werkte daar weer als tandarts, maar ging ook weer gokken en het is waarschijnlijk dat hij ook weer een of meer postkoetsen overviel, terwijl Earp in Tombstone deputy marshal was.

In die tijd ook trouwde hij met "Big Nose" Kate Elder, die ooit een verklaring zou ondertekenen waardoor hij gearresteerd kon worden voor een overval op een postkoets. Doc Holliday kwam op borgtocht vrij, geholpen door zijn rol in de beroemde O.K. Corral gunfight van 26 oktober 1881. Hij begeleidde het echtpaar Earp van Tombstone naar Colorado, in Denver werd hij gearresteerd.

Het was toen Bat Masterson die , waarschijnlijk in opdracht van Wyatt Earp, bij de gouverneur bemiddelde en hem vrij kreeg. Na nog een paar moorden en arrestaties ging Holliday terug naar Glenwood Springs, Colorado waar hij op 36-jarige leeftijd overleed aan zijn ziekte.