

Wild West Outlaws and Lawmen - Billy The Kid

Billy the Kid werd in 1859 in New York City geboren, als Henry McCarty. Hij verhuisde naar het westen met zijn moeder die weduwe was. Ze kwamen in New Mexico terecht, in 1873. Toen zijn moeder opnieuw trouwde, nam hij de naam van zijn stiefvader aan, Antrim. Weer later koos hij voor een alias, William H. Bonney. De meeste mensen kenden hem echter als Billy the Kid.

Zijn leven als boef begon in Silver City, New Mexico. Hij was toen 15. Hij vluchtte naar Arizona na een confrontatie met de wet over een diefstal die eigenlijk niets voorstelde. Op een keer schoot hij "Windy" Cahill dood in een saloon duel, dat was op 15 augustus 1877. Hij vluchtte weer, nu terug naar New Mexico.



Daar raakte hij al gauw verwickeld in de Lincoln County War, een zaken vete tussen twee firma's. 17 Jaar oud tekende bij de Tunstall-McSween "Regulators". In de vuurgevechten met de Murphy-Dolan troep bewees hij dat hij een onverschrokken vechter was en een uitstekende schutter.

Met vijf anderen legde hij op 1 april 1878 in Lincoln een hinderlaag voor Sheriff William Brady en vermoorden hem. Van 1879 tot 1880 ging hij vee stelen van de handelaren in de Texas Panhandle. Sheriff Pat Garrett arresteerde hem na een shootout bij Stinking Springs in december 1880. Billy werd veroordeeld voor de moord op Sheriff Brady en ter dood veroordeeld, hij kreeg de galg.

Op 18 April 1881 overmeesterde en doodde hij een bewaker, en ook nog een deputy tijdens deze ontsnapping.

Sheriff **Pat Garrett** spoorde Billy op, hij was nu 21.



Hij werd naar het oude Fort Sumner gebracht.

Op 14 juli 1881 verraste Garrett Billy in een verduisterde slaapkamer in een van de militaire barakken.

Garrett schoot twee keer en dood Billy ter plekke.

Billy's faam groeide met de jaren, mede dankzij de vele stuiverromans die over zijn avonturen geschreven werden. In werkelijkheid doodde Billy zelf 4 man en was wel betrokken bij de moord op anderen. Hij stal ook vee.

Maar hij was geen enkele keer betrokken bij een overval op een bank, een winkel of postkoets.

De meeste jonge mannen konden het goed met hem vinden, ook al kon hij stevig uitvallen. Zijn legendarische faam als opperbandiet is echter onverdiend!